

Jaargang 24 – Nummer 341 – 20 april 2017

Koningsspelen 21 april – 13.00 uur vrij, lunch

Morgen (21 april 2017) worden de koningsspelen gevierd. De hele ochtend staat in het teken van sport en spel. De ochtend wordt afgesloten met een koningslunch, waarna iedereen vanaf 13.00 uur kan gaan genieten van de meivakantie!

Meivakantie en 5 mei

Ook al is het nog geen mei...de meivakantie staat voor de deur. In de week van 24 t/m 28 april zijn we vrij. Op maandag 1 mei verwachten we iedereen weer op school. Fijne vakantie allemaal!

Op vrijdag 5 mei is de school gesloten en kan iedereen genieten van een vrije dag!

Eindtoets

Deze week is de eindtoets afgenomen in groep 8. Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend hebben de achtstegroepers hard gewerkt om de vele opgaven te maken. Gelukkig heeft iedereen al een schooladvies. We vertrouwen erop dat de score van de eindtoets het advies zal bevestigen.

Schoudercom

Onze school gaat digitaal! Vanaf komend schooljaar en wellicht al een periode voor de zomervakantie gaan we werken met schoudercom. Schoudercom staat voor school-ouder-communicatie. Ook het bargbulletin zult u dan via schoudercom (telefoon, tablet, computer) ontvangen. We houden u de komende periode op de hoogte!

Musical Herrie Op Het Eiland

In het begin vond ik het best eng. Ik vond het spannend toen we de rollen kregen. Ik was echt super blij met mijn rol. Toen we de tekst kregen dacht ik dit ga ik nooit onthouden. Zes weken lang liedjes en tekst oefenen. En dan de generale ik vond het niet erg spannend, maar soms vergat ik de tekst, maar er stonden twee mensen aan de kant als je je tekst niet meer weet. En toen was het voor de ouders. In het begin vond ik het niet spannend, maar toen ik achter het doek stond vond ik het erg spannend. Toen moest ik op het podium opeens vond ik het niet meer spannend. Met de pauze was meester te vroeg, want ik moest nog een zin zeggen. In de pauze kregen we lekkere chips en drinken. En we moesten weer op en ik vond het helemaal niet meer spannend. Toen was het afgelopen. Ik dacht is het nu al afgelopen. Ik vond het super leuk met iedereen te oefenen.
Groet, Eliza

De musical was een grote ervaring voor groep 7 en 8. Het was heel veel oefenen, 6 weken achter elkaar door. In de eerste week moesten we gewoon op het podium op een krukje of stoel gaan zitten en de zinnen die wij moesten zeggen voor lezen. In de 2de en 3de week moesten we op het podium staan met het script in ons hand, maar daarna werd het wat moeilijker. We moesten in de 4de, 5de en 6de week op het podium, elkaar in de ogen aan kijken en veel beter acteren, dat deden we eerst niet zo toen lazen we het namelijk gewoon voor. Daarnaast moesten we natuurlijk ook elke vrijdag de liedjes en dansjes oefenen met Juf Desiree, ik denk dat dat nog wel het zwaarste werk van allemaal was. Maar na al het oefenen kwam ook nog een Generale Repetitie. Ook al waren er niet zoveel mensen ook dat was spannend. We deden voor groep 3, 4, 5, en 6 de hele musical, voor groep 1, 2 en de ouderen van het bejaarden huis deden we alleen de liedjes. En daarna na 6 weken oefenen kwam de officiële musical eraan. We vonden het allemaal heel erg spannend, maar iedereen vond het volgens mij ook echt super leuk om allemaal te oefenen. Het aller leukste om te oefenen vond ik denk ik toch de dansjes en liedjes. Ondanks het harde zweten ervan.
Rachél

*Mijn handen trillen. Mijn voeten en benen zijn ijs koud.
De spanning staat op MAX het is zover. Ik moet nu echt op het podium.
Als ik op het podium sta besef ik pas dat het nu echt is! En dat die z3es weken nu al voorbij zijn. Wat een lol was dat! Toen onze rollen bekend werden kwam het echte werk. Repeteren, dansjes, zingen en noem maar op. Het was top. Wacht? Waar gaat de musical eigenlijk over? Nou het gaat over een eiland die kleurrijk is. Plots komen er boeven op het eiland die een kist willen hebben. Maar opeens komt er een cruiseschip! Met allemaal passagiers!! En.. Er is een mevrouw. Mevrouw Kip. Die is altijd bang voor echt alles. Dus is gevlucht met de boot!! Dus iedereen zit vast op het eiland! Wat moeten ze doen? Er is een strijd tussen goed en kwaad en liefde en verdriet. Toch komt alles toch nog goed. Oké Faufé niet te veel dag dromen. Je moet nu echt gaan dansen! Nu is het... HERRIE OP HET EILAND!!!*

We begonnen het script te lezen .
De eerste week gingen we op het podium zitten en gingen we oefenen. De tweede week hebben we gerepeteerd om staand te oefenen. De derde week hebben we gekeken waar en hoe je moest staan. De vierde week moesten we zonder script. En de 5 de week was de generale repetitie die ging goed. En elke vrijdag gingen we oefenen met juf Desiree voor de liedjes. De laatste week hebben we alles nog doorgenomen. Vrijdag moesten we het voor de ouders doen. Dat vond ik eerst heel spannend, maar het viel heel erg mee. Ik vind dat iedereen het super goed heeft gedaan. Britt, groep 8

Verjaardagen

1 april	Leonie	groep 5
5 april	Calvin	groep 4
8 april	Finn	groep 4
9 april	Esmee	groep 6
13 april	Anja	groep 5
19 april	Sterre werd 4!	Welkom in groep 1!
25 april	Jayden	groep 1
27 april	Servieno	groep 6
29 april	Denise	groep 1
30 april	Hamza	groep 6

Van harte gefeliciteerd!